

Op stap met Porta Vinum

Een wandelrally in de wijken Markgrave – Harmonie – Brederode

Wandelen is gezond en onder de huidige omstandigheden nog behoorlijk veilig. Met dit gegeven stippelden we voor u een mini tour van ca. 5km uit om u kennis te laten maken met de ongekende schatten uit onze buurt en haar ruimere omgeving.

Ontdekkingen doe je echter pas wanneer je goed moet zoeken, zodoende maakte Porta Vinum van deze stadstour een leerrijke wandelrally! En naast het educatieve luik, hangt er ook een leuke bonus aan vast. Tijdens de tour stellen we namelijk 10 vragen. Voor élk juist antwoord, krijg je van Porta Vinum 1% korting op je eerstvolgende aankoop. Heb je alles juist? Dan heb je dus ... calorieën verbrand, jezelf goed geamuseerd, iets bijgeleerd en 10% korting op je eerstvolgende aankoop*.

De routebeschrijving en de vragen zijn opgemaakt in de huisstijl van Porta Vinum. De occasionele kwinkslag of woordspeling is dus onvermijdelijk.

U parkeert uw wagen op de parking van de Desguinlei (PIDPA / PIVA). Daar start de rally.

Bent u met openbaar vervoer neem dan een halte in de buurt van het kruispunt Jan van Rijswijkklaan en de Singel.

De volgende bladzijde is de start van uw speurtocht. De laatste bladzijde is het antwoordblad dat u kan binnenbrengen voor uw "beloning" en om u te beschermen tegen de onwaarschijnlijke mogelijkheid dat u hopeloos verloren loopt door onze geschreven routebeschrijving, voorzagen we achteraan deze bundel een plannetje met daarop hetzelfde traject.



Veel plezier!

Dennis, Winny & Isabelle

Op stap met Porta Vinum

Een wandelrally in de wijken Markgrave – Harmonie – Brederode

START

Veel plezier !

Een parkeerplaats vinden in onze buurt is vaak een uitdaging. Daarom starten we onze trip vanaf het parkeerterrein op de Kielse vest/Desguinlei. In de volksmond ook wel "de parking van de Pidpa" genoemd. Op dit plein is met uitzondering van de marktdag op vrijdag voldoende parkeergelegenheid. Bovendien is het gratis!

Desguinlei

Wist-je-datje:

Van hieruit is het amper 10 minuten stappen naar Antwerp Expo. Da's even ver als naar Porta Vinum.



Ga **richting Jan van Rijswijkklaan** en sla **linksaf** de Van Putlei in voor de eerste opdracht.

Van Putlei

We beginnen onze wandeling meteen met een pareltje, genoemd naar Jozef Cornelis Van Put, Antwerps burgemeester van 1863 tot 1877. Deze lei is vooral bekend om haar "stadsvilla's". De gevels zijn rijkelijk versierd met beelden, ornamenten of zelfs initialen van de bouwheer.

VRAAG 1:

Welk huis zou "Jos Storms" laten bouwen hebben?



Aan het einde van de Van Putlei sla je **rechtsaf** in de Markgravelei,

Markgravelei

De huidige straatnaam, toegekend in 1846, verwijst naar Willem Van de Werve, heer van Schilde en Markgraaf van het Land van Ryen, de vroegere eigenaar van de gronden, waarop de Markgravelei in de 16de eeuw werd aangelegd. We komen later nog terug in deze straat.



Steek de Jan van Rijswijkklaan over en vervolg je weg op de Markgravelei tot je een toegang in het hek vindt. **Daar ga je binnen.**

Domein Hertoghe

Het hek rond Domein Hertoghe wekt misschien de indruk dat het een privédomein is, maar niks is minder waar. Elke Antwerpenaar kan hier komen genieten van de rust en de stilte. Een pad loopt door een dichtbegroeid bosje naar een centrale open plek, waar eeuwenoude bomen het glooiende gazon omarmen.



Ga rechtdoor op het pad. Hou rechts de muur in de gaten tot die plots verlaagt. Voor je ligt op dat moment een boomstronk.



Dan ga je **schuin links** naar de open plek.



Steek de kleine weide over tot aan het verharde pad. Daar ga je **linksaf**, maar niet te snel want je hebt alweer een opdracht.

VRAAG 2:

Het lijkt alsof een stevige oude beuk op weinig subtiele manier zijn liefde verklaart aan de mooie blonde rondbastige plataan die naast hem staat. Hoe heet zijn geliefde?

Domein Hertoghe



Wist-je-datje:

Tussen de kanjers in dit park staan enkele zeer waardevolle exemplaren. Zoals een zwarte moerbei met een stamomtrek van 1,28 meter, volgens de Dendrologische Inventaris een kampioenboom voor deze soort, een robinia met een stamomtrek van 4,10 meter (de dikste voor zijn soort) en nog veel meer bomen die behoren tot de top twintig van hun soort.

Volg het pad tot aan de uitgang aan de kant van de Korte Lozanastraat en **steek over naar de Karel Oomsstraat** (schuinlinks richting Jan van Rijswijcklaan)

Wist-je-datje:

Wie Karel Oomsstraat zegt, zegt Minerva. Aan weerszijden van het zuidelijke deel van deze straat (momenteel achter u) hebben de fabrieks- en kantoorgebouwen van dit automobielbedrijf gestaan. Daarvan is nu enkel nog een gemoderniseerd restant overeind gebleven, bereikbaar via een inrit naast de Albert Heijn-supermarkt.

Op een deel van het fabrieksterrein aan de overkant is later het Louise-Marie kinderziekenhuis gebouwd, maar dat is intussen ook alweer afgebroken. We laten die zijde van de straat achter ons en wandelen verder richting Koning Albert park. Aan de linkerkant zien we het kasteel Fester waar nu een campus van de Kunsthumaniora is gevestigd.

Karel Oomsstraat



Aan het einde van de Karel Oomsstraat **steek** je de **Jan van Rijswijcklaan over** en wandel je naar **rechts** richting Koningin Elisabethlei.

Provinciehuis

Het nieuwe administratieve gebouw van de Provincie Antwerpen is een opvallende verschijning in de Antwerpse skyline. Het provinciehuis plaatst zich zelfbewust naast de andere hoge, monumentale gebouwen van 't Stad, zoals de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, de Boerentoren, de Oudaan, het MAS – Museum aan de Stroom, of het spectaculaire Havenhuis. De compacte, zwenkende toren vormt niet alleen een nieuw landmark, het provinciebestuur heeft ook resoluut de kaart van efficiëntie, duurzaamheid en open ruimte getrokken. De ruimte rondom het gebouw is een publiek toegankelijke tuin. De architecten zeggen dat het gebouw geen achterzijde heeft. Het loont dan ook de moeite om het gebouw vanuit meerdere hoeken te bekijken,

VRAAG 3:

Een wereldberoemd politicus liet zijn "ultieme" boodschap achter in deze tuin. Welke boodschap is dit?

Koningin Elisabethlei

Je verlaat het domein van het provinciehuis terug langs de Koningin Elisabethlei en slaat **linksaf**.

Aan de rechterzijde zien we het Koning Albertpark en aan onze linkerkant enkele majestueuze panden waaronder het notarishuis.

Harmoniepark

Aan het einde van de huizenrij bereiken we **links** het Harmoniepark. Hier ga je **in het park**.

Voordat De Harmonie een feestzaal was, gebruikte de 'Koninklijke Maatschappij De Harmonie' het gebouw als zomerlokaal. Daarvoor stond er op dezelfde plek een melaatsenhuis waar leprapatiënten werden verzorgd. In het park staat ook het herdenkingsmonument dat Henry Van de Velde voor Peter Benoit ontwierp. Het monument wordt ook wel 'het zwembad van Kamiel' genoemd. Het stond oorspronkelijk voor de opera op de Frankrijklei en kent een woelige geschiedenis. Het monument werd na jarenlange debatten gerestaureerd in het kader van de heraanleg van het park.

VRAAG 4:

Welke 2 grote Europese rivieren worden vernoemd door Henry Van de Velde.



Achter de speeltuin ga je het park uit en sla je **rechtsaf** de Harmoniestraat in tot aan de Valkenburgstraat. Die ga je in.

Valkenburgstraat

Wist-je-datje:

Deze straat met een flauwe bocht verbergt één van de grootste privétuinen van Antwerpen. Achter de rode muur bevindt zich een gigantische groene oase die hoort bij het domein van een statig herenhuis in de Van Schoonbekestraat. Enkel het bijhorend koetshuis en de volière zijn zichtbaar vanuit deze straat.



Aan het einde van de straat slaan we **rechtsaf** in de Schulstraat.

Schulstraat

De straat is genoemd naar grondeigenaar Jean Schul. Van de oorspronkelijke bebouwing van neoclassicistische burgerhuizen blijft helaas niet veel meer over.

VRAAG 5:

Welk huisnummer heeft het geestigste huis van deze straat?



Aan het einde van de straat sla je **linksaf** in de Van Schoonbekestraat.

Van Schoonbekestraat

De grondlegger van de Antwerpse stadsontwikkeling is ongetwijfeld Gilbert Van Schoonbeke (1519-1556). Hij voltooide een groot deel van de Spaanse Omwalling, die tot ver in de 19de eeuw de ontwikkeling van de stad bepaalde. Hij trok straten recht, bouwde huizen en openbare gebouwen, breidde het stadsgebied en de haven uit en creëerde een industrieel kwartier. De Stadswaag, de Vrijdagmarkt, de Nieuwstad (Het Eilandje) en het huidige Quartier Latin danken hun ontstaan aan zijn initiatief. De Van Schoonbekestraat is naar hem vernoemd omdat hij in de buurt van de Markgravelei een residentieel kwartier met buitenhuizen voor de rijke stedelingen optrok.



Ga **rechtdoor** en steek de Lange Lozanastraat over aan de lichten. Vervolg je weg in de **richting van de kerktoeren** van St Laurentius.

Van Schoonbekestraat

Dionysos is de god van wijn (bouw) en fruitteelt, de groei­kracht van de aarde, van wetten, de menselijke beschaving, geestdrift en enthousiasme, poëzie, theater en muziek.



Wist-je-datje: De naam Dennis is afgeleid van Dionysos. :-)

VRAAG 6:

Dionysos ligt te genieten in deze straat. Kunnen jullie hem vinden? Als tip geven we mee dat hij op de bovenste verdieping van een van de talrijke en majestueuze herenhuizen woont.



Sla **rechtsaf** de Lemméstraat in.

Op stap met Porta Vinum; een wandelrally in de wijken Markgrave – Harmonie - Brederode

Lemméstraat

De straatnaam verwijst naar de wol- en hudenhandelaar Lieven Christiaan Lemmé, die zich in 1814 in Antwerpen vestigde en een grote rol speelde in de stedelijke economie. Belangrijker voor ons is de recentere geschiedenis, terug te vinden in een gedenkplaat die ons leert dat een beroemd schrijver in deze straat woonde tot zijn dood.

Wist-je-datje:

Gerard Walschap woonde ook een tijdje in deze straat, maar die bedoelen we niet.

VRAAG 7:

Noem 2 romans van deze beroemde schrijver.



Aan het einde van de Lemméstraat sla je **linksaf** in de Robert Molsstraat

Robert Molsstraat

Deze straat is genoemd naar de Antwerpse kunstschilder Robert Mols (1843-1903).

Ze is relatief ongeschonden gebleven en bestaat uit burgerhuizen en meergezinswoningen in neoclassicistische, eclectische, beaux-arts- en art-nouveaustijl, opgetrokken tussen 1909 en 1914.



Aan het einde van de straat **kruis je de Markgravelei en ga je het Hof Van Leysen in.**

Hof Van Leysen

Dit park is een verrassende groene zone, overbekend bij de buurtbewoners, die er (in betere tijden) niet zelden een feestje organiseren.

Het Hof van Leysen is ontstaan door samenvoeging van enkele familiedomeinen waarvan de landhuizen werden afgebroken in de 20e eeuw. Zo ontstond een park dat eind jaren 60 door het Antwerpse provinciebestuur werd aangekocht. Een groot deel van het terrein werd toegewezen aan de drinkwatermaatschappij Pidpa en aan de horecaschool Piva. Twee hectaren werden gereserveerd voor openbaar groen, een speeltuin en een blindentuin met plantenbakken op tafelhoogte. Hier kan geroken en gevoeld worden.

VRAAG 8:

Wij vonden in dit park een druivelaar. U ook? Zoek en neem een selfie met de druivelaar.



Je verlaat het park en gaat **linksaf** de Markgravelei op. Ook al is de drang groot om onmiddellijk naar Porta Vinum te trekken, toch loop je de Van Trierstraat voorbij en blijf je **rechtdoor** gaan op de Markgravelei, want je hebt nog 2 opdrachten voor de boeg. 😊

Markgravelei

We waren aan het begin van onze wandeling al eerder in de Markgravelei. Deze keer moeten we echter op zoek naar de St Jozef school.

VRAAG 9:

Het leek ons alsof je daar kan leren gokken. Waarom?



Sla **rechtsaf** de Pyckestraat in.

Pyckestraat

Wist-je-datje:

Het merendeel van de gevels in onze buurt heeft nog een restant van het tijdperk voor dat van koning auto. Dat restant wordt hoogstens nog gebruikt als ankerpunt voor het fietsslot, maar had vroeger een veel nobeler doel: de schoenschraeper is een voorwerp dat werd gebruikt om modder, vuil en paardenuitwerpselen van de schoenzolen te verwijderen alvorens een gebouw te betreden.

Destijds was hij standaard aanwezig naast de toegangsdeur van herenhuizen en andere gebouwen. Hij bestond steeds uit een horizontale metalen balk met een scherpe bovenkant. Schoenschrapers werden geplaatst tot het begin van de 20e eeuw. Vanaf dat moment werden wegen bestraat en ze werden ze vervangen door de modernere deurmat. Het verkeer motoriseerde en we werden minder afhankelijk van lastdieren. Kortom; minder kak op straat. De voetschraper werd daardoor overbodig. Roest en diefstal zorgden helaas voor het gedeeltelijk verdwijnen van dit stukje geschiedenis.



Sla **rechtsaf** de Haantjeslei in.

Haantjeslei

De bebouwing van overwegend burgerhuizen in deze straat (of lei) dateert grotendeels uit de periode 1880-1914. Op de hoek van de Van Trierstraat bevindt zich sinds 1894 likeurstokerij Elixir d'Anvers, een van de oudste distilleerderijen in België. De oprichter, François-Xavier De Beukelaer stelde het recept in 1863 op punt na jarenlang experimenteren. De likeur werd snel bekend vanwege zijn goede digestieve en weldoende eigenschappen. Hij werd zelfs tegen kolieken bij paarden gebruikt. De likeur wordt hier ter plaatse nog steeds volgens dit oorspronkelijk recept gemaakt. En dat ruik je soms in de buurt.



Sla **rechtsaf** de Van Trierstaat in.

Van Trierstraat

Het zou uiteraard ongepast en verwaand zijn ervan uit te gaan dat Porta Vinum het enige aandachtspunt is in deze straat. Daarom nog een laatste vraag.

VRAAG 10:

Op 11 november 2019 werd er op een gevel een gedenkteken aangebracht in deze straat. Wat werd er herdacht?



Ga **rechtdoor**.



Je kan aanbellen bij nummer 56 om te pochen met de resultaten van je rally, maar dat is uiteraard geen verplichting. Mocht je beslissen dat wel te doen, krijg je zoals beloofd 1% korting per juiste vraag op je eerstvolgende aankoop.*

Leuke rally? Vertel het verder!  

Speciaal voor deze rally !

In november en december zijn we
elke zaterdag en zondag open
van 10u tot 17u



We loodsen je graag terug tot bij uw auto. Sla **linksaf** in de Markgravelei.



Sla **rechtsaf** in de Arthur Goemaerelei.

Arthur Goemaerelei

Als toemaatje krijg je nog een pareltje uit de buurt voorgeschoteld. De basisbebouwing van deze straat is opmerkelijk homogeen bewaard gebleven en bestaat uit bescheiden tot voornamelijk burgerhuizen en enkele riante herenwoningen, aangevuld met een vroeger pensionaat, nu een woonzorgcentrum. Het overwicht van de architectuur bestaat uit rijhuizen in eclectische stijl.

FINISH

Aan het einde van deze straat ben je terug aan de parking waar we gestart zijn.

Bedankt voor je deelname en veilige reis huiswaarts.

Dennis, Winny & Isabelle

*korting éénmalig geldig tot 31/12/2021 en niet cumuleerbaar met andere promoties.

Op stap met Porta Vinum; een wandelrally in de wijken Markgrave – Harmonie - Brederode

Op stap met Porta Vinum



Verdwaald? Bel dan 03 248 64 33. Wij imiteren voor u gratis een GPS.

Op stap met Porta Vinum; een wandelrally in de wijken Markgrave – Harmonie - Brederode

Antwoordblad

Naam: _____

Emailadres: _____

Datum: _____

(vul uw mailadres enkel in indien u onze uitnodigingen wenst te ontvangen)

Vraag 1	Welk huis zou "Jos Storms" hebben laten bouwen?	
Vraag 2	Hoe heet de geliefde van de stevige beuk?	
Vraag 3	Welke boodschap gaf de wereldberoemde politicus?	
Vraag 4	Welke 2 grote Europese rivieren worden vernoemd door Henry Van de Velde?	
Vraag 5	Welk huisnummer heeft het geestigste huis van deze straat?	
Vraag 6	Bij welk huisnummer ligt Dionysos te genieten?	
Vraag 7	Noem 2 romans van deze beroemde schrijver.	
Vraag 8	Zoek en neem een "selfie" met de druivelaar.	Toon de foto bij het inleveren van je formulier
Vraag 9	Waarom lijkt het alsof je hier kan leren gokken?	
Vraag 10	Wat werd er herdacht op 11 november 2019?	



Voor elk juist antwoord krijg je van Porta Vinum 1% korting op je eerstvolgende aankoop.
De korting is éénmalig geldig tot 31/12/2021 en niet cumuleerbaar met andere kortingen.

	X 1% =		%
--	--------	--	---